



350 jaar

‘Victorieuze verovering van de Nieuwe- of Lang-Acker-Schans’;

Uitnodiging

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans nodigt u allen van harte uit voor een bijzondere bijeenkomst op **zaterdag 22 juli a.s.** in de garnizoenskerk van Nieuweschans (Kerkstraat 1), **aanvang 19.30 u.**

De bijeenkomst staat in het teken van één van de meest opmerkelijke momenten uit de geschiedenis van onze vesting: de verovering van Nieuweschans op de troepen van *Bommen Berend* op 22 juli 1673. Aangezien dit één van de hoogtepunten is uit de vestinggeschiedenis van ons dorp, willen we deze memorabele datum niet geruisloos laten passeren.

Vorig jaar is uitgebreid stilgestaan bij het Rampjaar 1672 en – in onze provincie – het roemruchte Gronings Ontzet op 28 augustus van dat jaar. Ook het standhouden van de vesting Bourtange en de heldhaftige rol van commandeur Bernhard Johann van Prott centraal is vorig jaar herdacht. Men zou denken dat het Rampjaar na Gronings Ontzet met een sisser afliep, maar dat was niet het geval! Het standhouden van Groningen was weliswaar een zeer positieve wending in de oorlog, maar de Munstersen zouden nog de gehele winter en het voorjaar van 1673 in Oost-Groningen huishouden. Met name Nieuweschans – destijds de Langackerschans geheten – bleef nog maandenlang een bolwerk van de Munstersen. In het voorjaar opende graaf Johan Maurits van Nassau de aanval op het oosten van de provincie en in juni wist Rabenhaupt de Boneschans in te nemen. Na een beleg van enkele weken en een paar mislukte pogingen tot ontzet, lukte het op 22 juli om Nieuweschans te veroveren. Het laatste bolwerk van de Munstersen was daarmee gevallen! Nog was het niet rustig, want in de winter van 1673-1674 drongen de Munstersen over de bevroren moerassen bij Bourtange opnieuw in Westerwolde door en trokken stropend rond. Het zou de prinsbisschop van Munster niet meer baten want op 2 april 1674 moest hij de Vrede van Keulen ondertekenen.

Als hoofdspreker van de avond hebben we regionaal historicus **drs. Jochem Abbes** uit Bourtange gevraagd om een levend betoog te houden over het Rampjaar, de gevolgen in Oost-Groningen en de ‘victorieuse verovering’ van Nieuweschans in 1673. Een spectaculair verhaal dat zich afspeelde in de nadagen van de Gouden Eeuw van ons land en waarin Nieuweschans een opmerkelijke bladzijde schreef in de vaderlandse geschiedenis! Uiteraard gebruiken we de bijeenkomst voor een gezellig samenzijn en zullen we – 350 jaar na dato – de overwinning van Rabenhaupt en zijn manschappen op een passende wijze herdenken. We hopen op een grote opkomst; komt allen (en neem vooral een gast mee)!

Met een hartelijke groet,
Namens het bestuur van de Vrienden van de Nieuwe Schans,

Mw. A.T. Schortinghuis, *secretaris*



Heeft u interesse in het bijwonen van deze bijeenkomst, dan kunt u voor niet donateurs van Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans, een bedrag van € 7,50 per persoon, overmaken op rekening: [NL19RABO 0306270811](https://www.rekening.nl/19RABO0306270811) o.v.v. uitnodiging 22 juli 2023 en het aantal personen. Voor donateurs van onze Stichting is het € 5,00. De prijs is inclusief een kop koffie of thee. Contant betalen kan op deze avond bij de ingang van de Garnizoenskerk. We horen graag via de mail met hoeveel personen u komt. Vol is vol. Mailadres: vestingmuseumnieuweschans@gmail.com