

## **Donateursdag Stichting Vrienden van de Nieuweschans groot succes!**

Het heette een “Donateursdag” te worden, maar dat heb ik dus ook nog heel anders ervaren!

Het zullen natuurlijk heus wel allemaal donateurs geweest zijn, zowel uit Nieuweschans zelf en ook daarbuiten. Ik denk vooral oud-inwoners.

Maar omdat ik hier nog niet zolang woon, en dus zuivere import ben en nog maar weinig mensen ken, kon ik dat onderscheid niet maken.

Van al dat Gronings dat ik om me heen hoorde, kon ik lang niet alles begrijpen. Wat wel heel duidelijk naar voren kwam, was de hartelijkheid, waarmee iedereen begroet werd! Het was meer een blij reünie en dat was hartverwarmend.

En die stemming bleef de hele dag zo! Het zangduo viel erg in de smaak en iedereen zong de nummers luidkeels mee. Dank jullie wel, duo MaJa!

Het was dus niet alleen een “weezien-van-bekenden” maar ook een “weehoren-van-oude-toppers”! De jaren vielen weg. En dan ook nog twee volksliederen erbij! Eén uit Nieuweschans en één uit Groningen. Wat een geestdrift! Waar zijn ze toch die stugge Groningers??

En toen naar de Akkerschans! En iedereen maar kletsen en bijpraten, tot het buffet tevoorschijn kwam. Het was een feest voor het oog en een verwennerij voor de lekkere trek. De donoren liepen af en aan en de bediening was grandioos!

Daarna weer een ruime praatpauze. Toen werd het mooiste spektakelstuk onthuld. Een toetjesfestijn! Wat een vakmanschap! Ik kon er tot drie keer toe geen weerstand aan bieden en de Chef-Kok (met hoofdletters!) verzekerde mij dat ik geen uitzondering was. Er werd ijs geserveerd en daarnaast nog kiezen uit de rest! En... nog weer een keer!

Tijdens de klets-pauze's bleek dat ik niet de enige import-donateur was. Dat was toch wel leuk. En de ondervonden hartelijkheid om me heen wordt wel een blijvertje, hoop ik.

Alle mensen, hartelijk bedankt en tot de volgende keer!

Heleen Hiltmann

Opm:

Heleen is niet alleen donateur van onze Stichting maar ook vrijwilliger. Op woensdag is Heleen aanwezig in het Vestingmuseum.

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Nieuweschans wil een ieder bedanken die deze dag tot een groot succes hebben gemaakt. We konden weer gebruik maken van de garnizoenskerk, onze hartelijke dank. Zangduo MaJa (Mark en Jaap) bedankt.

Het team van “de Akkerschans”, bedankt! En natuurlijk onze donateurs, zonder jullie geen eest, dank.

Henk Meijer afgetreden als bestuurslid,  
penningmeester van onze Stichting,  
dank voor alle jaren van inzet.



